

Resa till Åland med Seniorerna Unionen 4-5 juni 2018

Klockan 11:30 samlades några av Unionens seniorer vid Falun resecentrum.

Vi invänta Tobbes buss som via Borlänge-Säter-Avesta skulle ta oss till Stockholm och Viking Cinderella till Åland.

Efter Avesta hade vi plockat upp 25 förväntansfulla seniorer.

Förväntningarna var höga, som ofta inför en resa.

Smidigt och elegant lotsade vår chaufför Heikki oss genom Stockholmstrafiken och fram till båten. Vi fick vänta en stund innan vi fick gå ombord, få nycklarna till våra hytter och sedan inta den väntande buffén.

Här rådde pensionärernas lagar, det gällde att ha långa armar och ett stort tålamod i köerna för att nå fram till go'sakerna. För att spara tid och snabbt komma över en tallrik med mat hade någon på båten en egen taktik som en i vårt sällskap fick erfara. Vår senior hade nämligen köat och fått i hop en riktigt välfylld och läcker tallrik med mat, men nu fattades bara drickat. Han ställde ifrån sig tallriken och begav sig till "dryckestappen". När han kom tillbaka till sin plats upptäcker han att tallriken var stulen! Det var bara att "Börja om från början". Sa jag att temat på Cinderella var dansmusik. Det spelades musik var man än befann sig och minst 2 orkestrar spelade samtidigt på olika ställen av båten.

Ingen behövde gå hungrig från buffén, och efteråt kunde man motionera bort kalorierna med hjälp av dans.

När vi på morgonen närmade oss Åland och Mariehamn infann sig en viss stress. Vi skulle äta frukost klockan 7:00 då matsalen öppnade och vara i land senast 7:45 för 7:45 drogs landgången in och var man då kvar ombord blev det en direkt returresa till Stockholm.

Alla lyckades komma iland i Mariehamn. Där väntade Heikki med bussen och den lokala guiden Birgitta som skulle guida oss på Åland under 5 timmar.

Första stoppet var en fin utsiktsplats där man kunde se Mariehamn och den fina skärgården lite grann från ovan.

Vi fick också känna på väderomslaget som skett från det att vi lämnade Sverige.

Temperaturen hade sjunkit med minst 10 grader och vinden hade ökat till 2 sekundmeter under storm dvs 18 sekundmeter nordlig. Här saknades kläder!!! Vistelsen utanför bussen blev kortvarig trots att solen sken från en nästan molnfri himmel.

Sedan följde stopp på många intressanta platser:

-Sunds kyrka från 1200 talet och som fick Ålands första kyrkorgel 1672.

-Bommarsunds fästningsruin. Fästningen byggdes av ryssar 1832 och var avsedd för 2500 man. 8 augusti 1854 landsteg 12000 franska och engelska soldater och erövrade fästningen.

-Friluftsmuseet Jan Karlsgården som byggdes med Skansen som förebild. Här fick vi se och höra om traditionerna kring den Åländska Majstången.

-Kastelholms slott, en slottsruin omnämnd redan år 1388.

-Smakbyn, en anläggning där det serverades god mat och ålandspannkaka. Där bryggdes det också öl och tillverkades keramikprylar.

Vi var däremot helt inriktade på den traditionella ålandspannkakan. Den serverades med sviskonkräm och snömos, på svenska skulle vi säga plommon och vispgrädde.

Det smakade gott, och det var skönt att sitta inomhus och slippa blåsten.

Innan vi åter kom till Mariehamn för egen tid passerade vi en mängd äppelodlingar.

Åland är nämligen en stor äppelproducent.

Klockan 18:30 var det dags att lämna Åland. Nu gick vi ombord på Viking Rosella som tog oss till Kapellskär. Ombord väntade också en buffé som vi åt av under resan till Sverige.

Vinden hade mojnat så överfarten till Sverige blev behaglig.

På svens mark återstod nu bara resan hem till våra påstigningsplatser och när vi närmade oss Sala såg vi brandröken från skogsbränderna i trakten.

Till Falun kom vi 00:30 efter en trevlig och omväxlande resa.

Resan infriade våra högt ställda förväntningar.

Vid pennan

Mats Edlund